



De laatste jaren begon je te vergeten.
Eén voor één ontglipten je de dingen die je gisteren nog kon.
Beetje bij beetje werd je steeds weer iets ontnomen.
En toen, zondagmiddag, op de dag van de eerste sneeuw
ben je plots van ons heengegaan.
Het was onverwacht maar toch verwacht.
Nu ben je terug bij papa voor eeuwig.
Onze mama voor altijd in ons hart.

Dankbare herinnering aan

MEVROUW

Jeanine Schallon

°13.12.1937 - †03.12.2023

weduwe van de heer **Romain Wittenberg**

Als...

Als ik dingen niet meer weet
Als ik de namen niet meer ken
En wat ik weet meteen vergeet
Zodat ik onherkenbaar ben
Denk dan aan de weg door mij gegaan
Zo heb ik het niet voor niets gedaan.

Marc en Janique Van Laer-Wittenberg

Margaux
Nathan

Marc en Nathalie Valcke-Wittenberg

Manon en Emile
Camille en Leonard

Bedankt mama, menke. Bedankt voor alles.

De afscheidsplechtigheid vond plaats in intieme kring.
Dank aan iedereen voor de steun en het medeleven.