

Elie en Annie Van Butsele-Puissant  
Christophe en Odile, Noa en Belle  
Stéphanie en Kevin, Kasper, Kobe en Kato

Linda en Dirk Van Butsele-Vanpachtenbeke  
Jonas en Fien, Frances  
Jolie en Brian, Vita en Niel

Wij danken iedereen die samen met ons  
afscheid hebben genomen met Marcel.



*Gemist word je, maar vergeten word je nooit.*

Dankbare herinnering aan



DE HEER

Marcel Van Butsele

weduwenaar van mevrouw  
**Christiane Verhellen**

geboren te Ronse op 24 maart 1933  
en overleden te Nukerke op 12 maart 2024

De familie dankt u voor het blijken van deelneming.

Liefste pa, bompá,

Je was wie je was.  
Je stond altijd klaar met een helpende hand,  
een troostend woord.  
Je familie, je vissen, je postzegels,  
je caravan aan de zee waren je passies.

Beetje bij beetje heb je ons verlaten.  
We konden niet zo goed meer met je praten.  
Die blik, die stilte deed vaak zeer.  
De vader en bompá van vroeger was je niet meer.  
Maar nu je voorgoed bent heengegaan  
zeggen wij 'dank je' voor al wat je hebt gedaan.